

# Topper van toen

Binnen alle clubs en stichtingen is naast de voorzitter de penningmeester wel het meest belangrijke bestuurslid. Immers: het draait bij veel beslissingen bij agendapunten om geld. Hieronder het levensverhaal van Bald Kuiper, die bij onze rood/gele club liefst 23 jaar de financiën beheerde.



## Van Zwolle naar Kampen

Bald wordt geboren in Zwolle op 28 dec. 1949 als oudste zoon en heeft twee broers en drie zussen. Na de lagere school en de Mulo gaat hij als 15-jarige aan het werk. Bij Vekemans Berk is hij 13 jaar assistent/accountant. Tussendoor dienstplichtig bij de marine als codeur/telexist in Rotterdam en later in Vlissingen. Daarna in 1978 aan het werk in Kampen op kantoor bij accountantsbedrijf Mateboer aan de Burgwal. In 1982 wordt Bald daar de nieuwe eigenaar. In Zwolle ontmoet hij Jeanet Vaatstra. Ze trouwen in 1972 in Zwolle en verhuizen in 1989 naar Kampen en gaan wonen aan de Toon Slurinkhof.

## Van CSV'20 naar Go-Ahead

Voetballen is altijd zijn favoriete sport geweest. Bij CSV, dat toen maar 300 leden telde, speelde Bald in de jeugd tot A1 en daarna jaren in het tweede, meestal als linker verdediger. Het is voor de accountant een logische stap om het penningmeesterschap bij CSV op zich te nemen. Dat houdt hij 17 jaar vol om in 1989 te stoppen. Hij woont dan in Kampen. In de jeugd bij CSV speelt hij een tijd samen met Allard Hagedoorn. Bald is een keer als bezoeker bij een thuisduel van de rood/gelen. In de kantine ontmoet hij Allard, die al lang in Kampen woont en actief is bij de rood/gelen. Deze vraagt hem of Bald penningmeester wil worden. Er volgt een gesprek met toenmalig penningmeester van Go-Ahead Wout Slob. In 1992 is Bald na een gesprek met voorzitter Theo Piederiet en Wout de opvolger en dus de nieuwe penningmeester. Bald speelt dan nog drie jaar in Zwolle met z'n vrienden. Dan gaat Bald voetballen in het zesde team bij Asje Prins met o.a. Henk de Leeuw, Rolf van de Kamp, Reijer van 't Hul en Bert van de Akker. Na 23 jaar is hij op z'n 57-ste gestopt als penningmeester van

Kowet! Ongelooflijk, dat hij zo lang bestuurslid is geweest! In een bestuur gaat het vaak over geldzaken. Soms lastige gesprekken. Niet altijd even gemakkelijk. Jarenlang werd er elke maandagavond vergaderd en altijd waren er agendapunten over de kosten! 'k vond Kowet al die jaren een geweldige club met aandacht voor prestatieteams, maar ook voor de lagere elftallen, de jeugd en later het vrouwenvoetbal. Ruim 20 jaar was het genieten met de mannen en de vrouwen van het bestuur bij de jaarlijkse weekend-uitjes. Zelfs waren we toen een week op Sicilië en een keer een lang weekend in St. Petersburg. Fantastische avonturen,' aldus Bald. Een goede vriend, oud bestuurslid Willem Kosters, helaas overleden, zat altijd naast Bald op de tribune onder het speakershok. Bald gaat ook altijd met de bus mee naar uitduels. Hij heeft nog altijd veel contact met Kowetvrienden, waaronder Joop Kiel en Herman IJssel met hun vrouwen Jeanette en Andie. Met kantine Jan van de Molen en vrouw Herma gingen Bald en Jeanet jarenlang op vakantie naar Bali. Ook hebben Bald en Jeanet vele keren met cruiseschepen mooie tochten gemaakt op de Middellandse Zee. In 2016 een schokkende gebeurtenis: Jeanet komt te overlijden. Ze waren 44 jaar getrouwd! Jeanet verzorgde al die jaren op perfecte wijze de ledenadministratie bij Go-Ahead!

## Uniek aantal penningmeesterschappen

Bald blijft 'penningmeesteren' en is actief lid bij vele clubs. Dat doet hij als penningmeester bij: het Torenkoor, de CAS, de PCOB (activiteiten commissie), Sail Kampen (17 j), Tourist Info, de Voedselbank en het Grafisch Atelier. Als hij thuis is kijkt hij graag naar voetbal en andere sporten op t.v. Ook leest hij graag en is hij lid van een leesclub. Hij bewondert de voetbalclubs Barcelona en uiteraard PEC.

## Eretitel

Na 40 jaar penningmeester bij CSV en Go-Ahead te zijn geweest, is Bald geridderd tot lid van verdienste van de KNVB! Dik verdiend en zeer uniek! Kortom: Bald Kuiper een TOPPER van TOEN en van NU!!



Reijer van 't Hul

