

Het Torenkoor Kampen - Optredens 2015



- 25-04-15 – Emst – Feestmiddag ANBO
- 08-05-15 – Kampen – Seniorenmiddag en Korenfestival
- 27-06-15 – Dronten – Samenloop voor de Hoop
- 15-07-15 – Vaassen - Bloemfontein
- 21-07-15 – Ermelo - Dennenheul
- 28-07-15 – Heerde – Hessendagen
- 29-08-15 – Apeldoorn – Heemgaard VOA
- 15-10-15 – Kampen – Zorgcentrum De Vijverhof
- 10-11-15 – Bentelo – De dag van de Mantelzorg
- 26-11-15 – Kampen – Zorgcentrum Margaretha
- 18-12-15 – Noordeinde – Kerstmarkt
- 19-12-15 - Kampen – K.I.O.K.
- 20-12-15 – Kampen – K.I.O.K.
- 31-12-15 – Kampen – Zorgcentrum Myosotis

25-04-15 – Emst – Feestmiddag ANBO

Zaterdag 25 april j.l. was ons eerste optreden van 2015 en werd in de regionale digitale krant zo aangekondigd: Schaapskooi Online - Feestmiddag ANBO (redactie)
Op zaterdag 25 april is de feestmiddag van de 4 ANBO-afdelingen van de gemeente Epe in de Hezebrink in Emst. Er is dan een optreden van het beroemde Torenkoor uit Kampen. Dit koor komt met 35 zangers optreden en is van hoog niveau, niet alleen wat de zang betreft maar ook hun kleding. Kijk maar op You Tube. De aanvang is 14.00 uur. De kosten bedragen 4 euro. Met 27 leden, inclusief combo, werd het een feestelijk optreden voor de ANBO-leden uit de gemeente Epe. Met name het optreden van Jan en Coba, deze middag weer voortreffelijk vertolkt door Jan Kragt en Evert Bastiaan, zorgde voor veel hilariteit en plezier bij het publiek. Er was weer een mooi zwart vrouwtje gevonden in het publiek voor het nummer - met act van Jan Palland - "Aloa é", of zoals Jan het zelf zegt: Aloë Vera (u weet wel, van die zalf). We zongen, naast de bekende

oude meezingers, ook enkele nieuwe nummers, waaronder "Ik wil naar Griekenland" en "Santo Domingo". De samenwerking tussen Jan Scholten - als vervangend dirigent - en het combo met het koor was prima. Ook daaraan kun je weer zien dat iedereen gegroeid is de laatste jaren en dat de repetities o.l.v. Ronny Palland zijn vruchten afwerpen! Na afloop lovende woorden van het publiek, men had genoten van het optreden. Zoals een mevrouw het uitdrukte: "Een enthousiast koor met mooie liedjes van vroeger, jullie stralen uit dat jullie er veel plezier aan beleven". Tenslotte een woord van waardering voor ons installatieteam. Adrie, Co en Andries, onder bezielende leiding van Jan Palland, hadden alles - met een beetje plaatselijke hulp - weer goed voor elkaar! Dank daarvoor.

Dick Winkeler

08-05-15 – Kampen – Seniorenmiddag en Korenfestival

13.00 uur - Seniorenmiddag

In tegenstelling tot vorig jaar, was er dit jaar weer een ouderwets 'Senioren en Korenfestival' in de Stadsgehoorzaal te Kampen. De Kamper koren traden weer belangeloos op, waaronder natuurlijk ook Het Torenkoor. We hadden gekozen voor bekende liedjes, zodat de senioren en begeleiding uit volle borst mee konden zingen. Dit was mede te danken aan de mooie diapresentatie van Andries, waardoor de tekst steeds in beeld werd gebracht. "De glimlach van een kind", gevoelig gezongen door Rolf en het koor, viel bij de ouderen zeer goed in de smaak. De mensen verwachten van Het Torenkoor niet alleen gezellige liedjes, maar tevens gekkigheid en humor. Ook dit keer stelden wij ze niet teleur! Wie kwamen er van achter uit de zaal aangelopen? Ja hoor, Jan en Coba! (*Dit stel is niet meer weg te denken bij het koor*). En ondanks hun eeuwige gemopper op elkaar, lieten ze in hun nieuwe lied "Omdat ik zoveel van je hou" blijken dat ze toch niet zonder elkaar kunnen. Gelukkig maar! Ook hadden we leuke acts bij de liedjes "Santo Domingo", en "Ik wil naar Griekenland". Grote hilariteit in de zaal ontstond, toen de toerist in het lied "Ik wil naar Griekenland" zijn armen verlangend uitstak naar de coulissen, van waaruit hij zijn Griekse schone verwachtte, maar ... hij werd geconfronteerd met een spuuglelijke vrouw! Vluchten kon niet meer! Na dit laatste lied werd ons gevraagd om nog een paar toegiften te zingen en met twee gezellige meezing medleys namen we afscheid van het enthousiaste publiek.

19.00 - Korenfestival

's Middags hadden we al opgetreden tijdens de seniorenmiddag, en 's avonds deden we het nog eens dunnetjes over voor het betalende 'jongere' publiek. Voor de senioren hadden we 's middags wat rustige nummers uitgezocht, maar 's avonds hadden we er een paar nieuwe nummers bij zoals de stamper "Ik wil je elke dag een beetje meer" van Jannus en een geheel nieuw eigen nummer: "De rock and roll ballade". Op de melodie "De Zuiderzee ballade" hebben we (lees Ger Tempelman! - redactie) een eigen tekst geschreven. Het lied gaat over een opa die terugkijkt op zijn verleden als zanger in een rock and roll band. De 'broze' opa vertelt aan zijn kleinzoon het verhaal, maar tijdens het refrein springt hij - ondanks zijn jicht - op en ramt lekker samen met kleinzoon mee op zijn gitaar. Hilariteit troef in de zaal! En natuurlijk waren 's avonds ook Jan en Coba weer van de partij met hun nieuwe lied "Omdat ik zoveel van je hou"! Ook het laatste nummer "Ik wil naar Griekenland" met de Griekse schone, die echter oerlelijk blijkt te zijn, viel weer goed in de smaak. Ook deze avond kreeg het publiek geen genoeg van Het Torenkoor en we ontkwamen wederom niet aan een flinke toegift. Zo kwam er een eind aan een paar drukke dagen. Woensdag 6 mei een extra repetitie van de acts, op donderdag 7 mei onze normale repetitie en op vrijdag 8 mei dus 's middags en 's avonds een flink optreden. Dankzij de tomeloze inzet van de koorleden, de muzikanten, de heren van de opbouw en natuurlijk onze dirigent Ronny Palland, die het geheel weer met veel humor aan elkaar kletste, was het ook dit keer weer een succesvol optreden!

Ger Tempelman

27-06-15 – Dronten – Samenloop voor de Hoop

Zaterdagavond 27 juni j.l. verleende het Torenkoor haar medewerking aan een groots opgezet evenement op het hoofdveld van ASVD in Dronten. Op en rondom het veld vonden vele activiteiten plaats, die er voor moesten zorgen dat geld werd binnengehaald voor het KWF. Naast de doorlopende activiteiten vonden voortdurend optredens plaats van koren, harmonieën, bands, etc. om voor een goede sfeer en gezelligheid te zorgen. En als het op sfeer en gezelligheid aankomt, kan het Torenkoor zeker niet ontbreken! De wandelaars, die rondjes op het veld liepen (sponsoring), reageerden spontaan bij het passeren en een vaste schare liefhebbers bleef gedurende de twee optredens van een half uur, aanwezig en enthousiast meezingen! Zo werd het een gewaardeerd en plezierig optreden.

Bert Spoelstra

15-07-15 Vaassen – Bloemfontein

Op woensdag 15 juli trad Het Torenkoor op in Vaassen. Het optreden werd zo op de site van het wijksteunpunt aangekondigd:

In de maanden juni, juli en augustus 2015 organiseert het wijksteunpunt Bloemfontein, onder de naam "Bloemfontein Bruist" eens per maand een concert in de binnentuin van Bloemfontein aan de Wetstraat 12 in Vaassen.

Op woensdag 15 juli is het de beurt aan het Torenkoor uit Kampen. Het optreden begint om 19.30 uur en de toegang is gratis. Vanaf 19.00 uur kunt u terecht op het binnenterrein van Bloemfontein.

Het Torenkoor combineert zang met show! Door deze combinatie werd het koor bekend in de wijde regio. Het koor verzorgde vele succesvolle optredens in heel Nederland. Het repertoire bestaat uit oud-Hollandse liedjes, maar ook de hedendaagse meezingers worden ten gehore gebracht, al dan niet met een leuke act! Iedereen is van harte welkom om dit prachtige optreden mee te maken op woensdag 15 juli in Bloemfontein.

Het bijwonen van dit optreden is gratis. De binnentuin van Bloemfontein is te bereiken via het grote hek naast het wijksteunpunt aan de Wetstraat. De mogelijkheid bestaat om een kopje koffie, thee of een drankje te kopen. De binnentuin gaat open om 19.00 uur en het optreden begint om 19.30 uur. Het optreden duurt tot 21.30 uur. Er zijn wel stoelen aanwezig maar mocht u niet lang kunnen staan neem dan voor de zekerheid een klapstoeltje mee.

In verband met onzekere weersomstandigheden is ervoor gekozen om het optreden binnen te laten plaatsvinden. Achteraf gezien had het best buiten gekund, maar je kunt beter het zekere voor het onzekere nemen. Door een foutje in de communicatie stond het opbouwteam van Het Torenkoor aanvankelijk voor gesloten deuren. Er moest dan ook even wat heen en weer gebeld worden om het gebouw open te krijgen. Daarna ging het team meteen keihard aan het werk om ook daadwerkelijk om half acht te kunnen beginnen. Hiermee hebben we dan ook meteen het enige minpuntje van de avond gehad. Wat hebben de bezoekers - en ook wij van Het Torenkoor natuurlijk - een fantastisch leuke avond gehad! De zaal zat helemaal vol en iedereen deed mee! Er werd luidkeels meegezongen, meegeklapt en zelfs gedanst. In zo'n ambiance zijn wij altijd op ons best! Wat speelt, dirigeert en zingt het makkelijk wanneer je al die enthousiaste mensen met die blije gezichten zo vlak voor je ziet. De muzikanten zetten er dan automatisch een flink aantal tandjes bij. Dirigent Ronny Palland, die toch al nooit moeite heeft om de juiste woorden te vinden en de juiste toon te zetten, voelt zich dan helemaal als een vis in het water. En het koor zingt alsof hun levens ervan afhangen! Niemand in Vaassen merkte dat er zo'n tien koorleden afwezig waren in verband met de zomervakantie. We zongen - met halverwege een korte pauze - van half acht tot bijna half tien en zelfs toen werd er nog om toegiften gevraagd door het publiek. We hebben nog één liedje extra

gedaan, maar ... voor een groot deel van de toeschouwers én ook voor veel koorleden was dat eigenlijk te weinig. We hadden best nog een half uurtje door kunnen zingen! Toch moesten we er natuurlijk ook rekening mee houden dat het behoorlijk warm was in het zaaltje en dat onze muzikanten al zo'n twee uur hard hadden gewerkt. Dus ... nadat we beloofd hebben dat we volgend jaar zeker weer terug komen in het mooie Vaassen, konden we de spullen opruimen en huiswaarts keren.

Rolf Plender

21-07-15 – Ermelo - Dennenheul

Op een prachtige dinsdagavond reden we met een onvolledig (vakantietijd) koor naar Ermelo, waar we mochten optreden voor mensen met een visuele beperking en senioren. Hoewel Dennenheul al heel lang in Ermelo ligt, hadden diverse navigatie-systemen moeite om er in één keer te komen. We kwamen op, voor ons, wat vreemde (ontmoetings?)plaatsen, maar blijkbaar niet voor Bald, als we Jan Scholten moesten geloven. De ontvangst door de Kampenaren Henry en Hilda van Halm was hartelijk met een kop koffie. Voor ons koor wel wat onwennig om voor mensen te zingen die blind zijn. Het echte enthousiaste swingen ontbrak een beetje, maar werd meer dan goed gemaakt door het zingen en de muziek, waar Freddy gelukkig weer van de partij was. Het programma was wat anders dan oorspronkelijk bedacht, maar dat mocht de pret niet drukken. Jan en Coba, volgens dirigent Ronny onderweg opgepikt, waren natuurlijk weer van de partij. Jammer dat blinde mensen deze acts niet kunnen zien, maar voelen kunnen ze des te beter! Jan en Coba werden van boven tot onder betast en dat hadden de twee al jaren niet meer meegemaakt. Ze genoten er zichtbaar van. Ook werd het toepasselijke "Avondrood" gezongen. Hier beschreef Ronny, op zijn eigen directe manier, voor de mensen hoe dit avondrood er uit zag. De meezingers "We gaan naar Griekenland", "Hallo Hallo" en "Twee armen en een zoen"- ditmaal vertolkt door Andries- werden enthousiast onthaald. Dat gold ook voor de medleys, met name de "Amsterdam medley". Liedjes uit de Jordaan, samen met "De woonboot" (met Amsterdams accent van solozanger Ger) werden herkend en uitbundig meegezongen en gedanst. Piet moest het lied "Huisje bij de brug" weer ondergaan, toch zie je ook bij hem dat hij er steeds meer van geniet. Iedereen, inclusief koorleden, werd goed verzorgd en voorzien van een hapje en een drankje. Dit alles gedaan door het echtpaar Van Halm. Zij oogsten respect op de manier hoe ze de visueel beperkte mensen begeleiden en mee lieten genieten door samen te dansen. Na afloop een kleine attentie met de tekst: "bedankt voor jullie aanwezigheid". Dat was zeker wederzijds!

Dick Winkeler

28-07-15 – Heerde – Hessendagen

De jaarlijkse Hessendagen in Heerde trekken altijd veel bezoekers. Een gezellige braderie met veel kramen een kinder-rommelmarkt en veel vertier. Dit jaar werd er - evenals in 2014 - weer gekozen voor themadagen. Op deze tweede Hessendag van 2015 (de eerste was op 14 juli) was het thema "Veluwe en streekproducten". Eén van die streekproducten komt uit Kampen: Het Torenkoor Kampen onder leiding van dirigent Ronny Palland. Dit 'product' zorgt voor sfeer en gezelligheid met een keur aan leuke liedjes, waarvan de meesten uit volle borst (maar ook door dames zonder volle borst) kunnen worden meegezongen. In verband met vakanties ditmaal geen acts, een half combo (alleen accordeonist Ger en slagwerker Piet) en minder koorleden dan gebruikelijk. Maar dat mocht de pret niet drukken. Het Torenkoor slaagde er wederom in om de bezoekers te vermaken. Bekende liedjes als 'Heidewitzka', 'Marina', (waarin Ger zich weer mocht uitleven in zijn solo) en 'Ik wil je elke dag een beetje meer' van Jannes, passeerden de revue. De solisten Andries, Evert en Ger zongen hun nummers met veel enthousiasme en het publiek genoot dan ook volop. Gelukkig waren de weergoden ook in een goede bui. 's Morgens kletterde de regen nog tegen de ruiten, maar tijdens het anderhalf uur durende optreden van Het Torenkoor bleef het droog en kwam de zon zelfs nog even buurten! Mede door het enthousiaste publiek, kunnen we spreken van een

geslaagd optreden. Een speciaal woord van dank aan onze opbouwploeg. Zij hadden voor een perfecte plek gezorgd. Een overdekt podium midden tussen de terrasjes. Bedankt mannen!

Ger Tempelman

29-08-15 – Apeldoorn – Heemgaard VOA

Op zaterdag 29 augustus verzorgde Het Torenkoor een leuk optreden in de Heemgaard in Apeldoorn. De Vereniging Oud Apeldoorn (VOA) hield haar jaarlijkse feestmiddag. Via de secretaris van de vereniging - Dik Westerveld - waren wij uitgenodigd. Dat is niet zo'n hele vreemde keuze, vooral wanneer je weet dat Andries Westerveld - een gerenommeerd lid van ons koor én de man die al vele jaren de beamerpresentaties verzorgt - zijn oudste broer is! De opbouwploeg was 's morgens om elf uur al aanwezig om alles in gereedheid te brengen. We mochten niets van het toeval laten hangen, want het zou druk worden! De Vereniging Oud Apeldoorn telt 2200 leden! We wisten dat die niet allemaal zouden komen. Gelukkig maar! Wanneer een kwart van dat aantal zou komen zou het nog druk genoeg zijn in de grote zaal. Er waren professionals aanwezig, die zorgden voor het geluid en het licht en het klonk dan ook prachtig. Er zat wel een beetje 'een kloof' tussen ons koor het het publiek. Het koor stond achterop een hoog podium en het publiek zat 'diep weg' in de donkere zaal. Wij moeten het hebben van de interactie met het publiek. Wanneer wij zien dat het publiek geniet en volop meedoet gaan bij ons alle remmen los en worden we met elk nummer beter. Nu waren de reacties vanuit het publiek soms een beetje moeilijk te zien en te horen, maar in de pauze en na afloop hoorden we dat het publiek enorm genoten had. Dat is natuurlijk heel fijn, vooral als je weet dat we ... méér dan anderhalf uur gezongen hebben! Ook een hele prestatie voor de vier mannen van het combo! De accordeonist Ger Tempelman was trouwens niet alleen déze middag druk. Ook de samenstelling van het uitgebreide programma - we zongen bijna ons gehele repertoire- kostte hem een hele middag! Onze dirigent Ronny Palland genoot van een welverdiende vakantie in Italië en daarom stond de vaste invaldirigent Jan Scholten voor het koor. Hij had zich terdege voorbereid op het optreden en wist het publiek allerlei wetenswaardigheden over Apeldoorn te vertellen. Onze show werd ook nog even onderbroken. Mini van de Zande (de voorzitter van VOA) gehuldigd werd als ereburger van Apeldoorn. Zij ontving uit handen van burgemeester John Berens, zelf ook een trouw lid van de VOA, de gemeentelijke erepenning! Natuurlijk zette het combo, meteen na de huldiging, spontaan het 'Lang zal ze leven in'. Bert Spoelstra zorgde heel attent voor de 'hieperdepieps' aan het eind van dit lied. Het was een hele leuke middag, voor iedereen die aanwezig was in de Heemgaard!

Rolf Plender

15-10-15 – Kampen – Zorgcentrum De Vijverhof

Als Torenkoor hebben we gemeend om, uiteraard indien er belangstelling voor zou zijn, in de wintermaanden gratis op te treden voor de verzorgingstehuizen in Kampen. Er werd zeer enthousiast gereageerd. Afgelopen donderdag ging het van start in het verzorgingstehuis "De Vijverhof". Hoewel de aanvangstijd om 19:30 uur gepland stond, zaten er al vele mensen vanaf 18:30 uur in de zaal. Een knusse, warme zaal met een geweldige opkomst. Bejaarden, verzorgers en andere belangstellenden vulden de gehele zaal en deden enthousiast mee, wat voor ons koor natuurlijk ook een geweldig positief gevoel gaf. Er werden vele gezellige liedjes in twee blokken ten hore gebracht, waaronder het nieuwe lied "Laat opa maar schuiven". Dit niet eenvoudig te zingen lied is de afgelopen weken veel gerepeteerd, waardoor het op deze avond redelijk naar wens ging. De afwisseling 'feestelijk en serieus' doet het ook altijd goed. Zo werd het lied 'De glimlach van een kind' gevoelig en mooi vertolkt door ons koor met solist Rolf. Jan en Coba waren er deze avond niet bij. Persoonlijke omstandigheden en persoonlijke redenen waren daar de oorzaak van. Dat was wel heel erg jammer, want een optreden van dit zingende, kibbelende echtpaar zorgt altijd voor veel hilariteit in de zaal. Naast onze overbekende meezing-medleys behoren de liedjes 'Santo Domingo' en 'Ik wil naar

Griekenland' - voor koor én publiek - ook altijd tot de hoogtepunten van de avond! Een woord van dank is op zijn plaats voor de opbouwploeg, het combo o.l.v. dirigent Ronny en de ontvangst en verzorging door de mensen van 'De Vijverhof. Samen met het koor maakten ze het mogelijk dat alle aanwezigen een echt onvergetelijke avond beleefden!

Dick Winkeler

10-11-15 – Bentelo – De dag van de Mantelzorg

Bentelo? Ja, Bentelo!!

Voor velen een nogal onbekende plaats. Het koor was uitgenodigd op te treden voor de plaatselijke mantelzorgers in het kader van de Dag van de Mantelzorg. 's Ochtends om 08.00 uur vertrok de opbouwploeg, om 09.45 uur gevolgd door de overige koorleden. Het was dan ook een behoorlijke rit naar Bentelo, in Twente, achter Delden. Er zou 3x worden opgetreden, 2 x 40 en 1 x 45 minuten. Kortom een omvangrijk programma van maar liefst 36 nummers! Het publiek waar voor gezongen werd, de mantelzorgers met hun cliënten, was niet zo groot, maar ja dat geldt ook voor Bentelo zelf! De start van het optreden was verrassend Het eerste nummer, Het Dorpscafé, werd door Fred op de toetsen net even anders ingezet dan we gewend waren, zodat het koor, in opperste verbazing (of nog niet wakker ...?), vergat op tijd in te vallen. Het Dorpscafé werd te laat bereikt of ... was het nog te vroeg voor het café? Hoe dan ook, het vervolg was weer als vanouds! Onder de bezielende leiding van Ronny, met humor en ironie, werden de liederen enthousiast afgewerkt, een enthousiasme dat oversloeg naar het publiek, dat steeds beter "loskwam" en meedeed. Met dank voor het vele werk van Andries, die ervoor gezorgd had dat de liederen via de beamer qua tekst zichtbaar waren en dus gemakkelijk konden worden meegezongen. Het omvangrijke programma vroeg veel van de koorleden en de begeleiding, temeer omdat de groep zangers aardig was uitgedund en accordeonist Ger ontbrak. Toch was het een goed en door het publiek zeer gewaardeerd optreden. Maar dit was mede mogelijk door de goede sfeer en de voortreffelijke opvang en verzorging van de plaatselijke organisatie! Al met al weer een bijzondere happening!

Bert Spoelstra

26-11-15 – Kampen – Zorgcentrum Margaretha

Op onze "tehuizen tournee" was na "de Vijverhof" dit keer huize "Margaretha" aan de beurt. Bij binnenkomst van het gebouw was de zaal al flink gevuld met verwachtingsvolle ouderen en begeleidsters. Hoewel wij om 19.30 uur zouden starten en het nog maar 19.00 uur was, besloot het combo voor het wachtende publiek toch maar vast te beginnen met enkele bekende nummers. Om 19.15 uur was het dan zover en begonnen we met het bekende 'Heidewitska". De stemming zat er gelijk in en er werd flink meegezongen. Het programma was grotendeels samengesteld uit bekende nummers, dus meezingen was geen probleem. Natuurlijk was het overbekende echtpaar "Jan en Coba" ons weer achterna gefietst. Hoewel ze constant mopperen op elkaar, lieten ze met de liedjes "Omdat ik zoveel van je hou" en "Hartje van goud" weer blijken stapelgek op elkaar te zijn. Het publiek genoot dan ook met volle teugen! Bij het lied "Ik wil naar Griekenland" kon de accordeonist de mandoline niet zo gauw vinden op zijn *elektronische accordeon. (**op een elektronische accordeon zijn onnoemlijk veel instrumenten op te roepen*) Dus hebben we de reis naar Griekenland uitgesteld tot na de pauze. Ook na de pauze zat de stemming er direct weer in door de gezellige bekende meezingers. Op een gegeven moment werd er zelfs een polonaise ingezet met rolstoelen en al. Ja, het was weer een vrolijke boel in huize "Margaretha" met dank aan het koor, het combo en onze humoristische dirigent Ronny Palland. Met het lied "Aufwerdersehen" en de belofte dat we volgend jaar weer komen optreden namen we afscheid van het enthousiaste publiek.

Ger Tempelman

18-12-15 – Noordeinde – Kerstmarkt

Gratis hapjes!

Dorps huis 't Noorderhuukien op 't Noordeinde was de plek waar de jaarlijkse kerstmarkt en bazaar gehouden werden. Ter verhoging van de feestvreugde waren er drie optredens van 'Het Torenkoor' uit Kampen en ook was er een goochelaar aanwezig! Organisator Van de Wetering had laten weten dat er de hele avond gratis hapjes uitgedeeld zouden worden!

Apart!

Het Torenkoor heeft in de loop der jaren al vele optredens meegemaakt, maar ... het optreden in Noordeinde was hiervan zeker één van de apartste! Het was gezellig, het was druk, er heerste een zeer ongedwongen sfeer, er was niet continu even veel aandacht voor het koor en toch hebben we daar heerlijk zo'n anderhalf uur - verdeeld in drie keer dertig minuten - staan zingen.

Dooie fazanten!

Het programma in het dorps huis was zeer eenvoudig: Optreden Torenkoor - Rad van Avontuur - Optreden Torenkoor enz. Voor het Rad van Avontuur werden lootjes verkocht en daarna werden er slingers aan het grote rad gegeven. Wanneer het rad op b.v. 18 bleef hangen, kregen de mensen met de lotnummers 18, 218, 318 en 418 een dooie fazant in een plastic - of jutezak! Dus er gingen heel snel, heel veel prijzen uit. Ook onze Roel van Delden won nog een dooie fazant! Verder waren er enorme worsten, gehaktballen en bloemen te winnen. De man die het Rad van Avontuur leidde deed dit met veel enthousiasme. Erg leuk voor ons om dat zo eens mee te maken!

Jan Scholten

De dirigent Ronny Palland had al lang van te voren aangegeven dat hij er op 18 december niet bij zou kunnen zijn. Geen probleem, want dan hebben wij altijd onze Jan Scholten achter de hand. Heel ontspannen zorgt Jan er dan voor dat wij een beetje tegelijk beginnen en eindigen met het combo, slaat de maat en vertelt altijd veel wetenswaardigheden over de plaatsten waar wij optreden. Jan zei o.a.: 'Noordeinde heet nog niet zo lang Noordeinde! Vroeger heette het Kamper Nieuwstad en dat klinkt - voor mij als Kampenaar - eigenlijk veel beter! En wisten jullie dat deze nederzetting heel lang geleden gesticht is door ... piraten?' De mensen in de zaal keken Jan met grote, vragende ogen aan. Nee, dat wisten ze niet! Aan het eind van het optreden voerde Jan, samen met de speelleider van het Rad van Avontuur, nog een leuk showtje op. Jan wilde ons optreden afsluiten én iedereen bedanken, maar de speelleider wilde beginnen met de laatste ronde van het Rad van Avontuur. En laat ze nou allebei een microfoon in de handen hebben?! Een prachtige dialoog ... zonder winnaar ... Jan sloot af en ... de speelleider draaide aan het rad ... dwars door elkaar heen ... geen probleem in het Noorderhuukien! Bedankt Jan ... veur nou en nog ies!

Programma

Ons programma was natuurlijk weer samengesteld door Ger Tempelman. Omdat het een kerstmarkt betrof had Ger bijna ons gehele kerstrepertoire op het programma gezet en dat was heel logisch. Toch had Ger in de toegift - het publiek wilde nog een paar nummers meer van ons horen - heel veel succes met 'De Woonboot' en dat is zeker geen kerstnummer. Ook 'De Zuiderzeeballade - voor een groot deel gezongen op 'la-la-la' viel in de smaak. Dus ... wanneer we volgend jaar weer in Noordeinde op de kerstmarkt uitgenodigd worden - en die kans is groot - zullen we vast ook wat nummers uit ons algemene repertoire ten gehore gaan brengen. Noordeinde bedankt voor de aparte, ontspannen en gezellige avond! Prettige feestdagen allemaal!

Rolf Plender

19-12-15 – Kampen - K.I.O.K.

Op een droge, bijna als voorjaar aanvoelende zaterdag stond het Torenkoor Kampen - net als vorig jaar - aan de IJsselkade. Deze keer werden de kerstliederen afwisselend gezongen met de Ketelbinken. Het podium was wat kleiner dan vorig jaar en daarom stonden onze dirigent Ronny en (vervangend) drummer Paul buiten de overkapping opgesteld. Maar - zoals gezegd - door het weer was dat geen probleem. Vergeleken met voorgaande twee jaren, waar regen en wind de boventoon voerden, een prettiger sfeer. Niet alleen voor ons als koor, maar zeker ook voor het publiek. Vanaf de start om 16:00 uur was het heel druk en moest er meermalen gevraagd worden om vooral wat meer naar voren te komen om ruimte te houden voor hulpdiensten zoals brandweer of ambulance. Het publiek bleef in grote getale staan waardoor de looproute langs restaurant "De Vier jaargetijden" al gauw verstopt raakte. De route werd omgeleid via de Oudestraat. De opbouwploeg, o.l.v. Jan Palland, had weer uitstekend werk geleverd en ook Andries had zijn zaken weer prima voor elkaar. De teksten stonden op een scherm - behorend aan het zeemanskoor - geprojecteerd en ook het publiek kon via een ander scherm de liederen meezingen. Al met al een stuk professioneler. Door de combinatie Ketelbinken en Torenkoor kon Ronny zich helemaal uitleven. Niet alleen in het dirigeren, maar ook in het snel omkleden! Dit jaar was er goed gezorgd voor de inwendige mens. In de pauzes konden we in de Van Heutszkazerne een hapje en drankje halen. We zouden in vier blokken zingen, solist Henk Witman was in elk blok vertegenwoordigd en vertolkte een zeeman ("Kerstmis op zee"), een Jordanees ("Kerstmis in de Jordaan") en een herder ("de herder") op voortreffelijke wijze. Elk blok werd afgesloten met het lied "Een heel gelukkig kerstfeest". De sfeer zat er goed in. Wat als een feest begon eindigde zaterdag in mineur toen - even vóór het laatste blok - twee leden weggeroepen werden wegens tragische familieomstandigheden. De volgende dag hoorden we dat er, in de nacht van zaterdag op zondag, van nog een ander lid van ons koor een familielid overleden was. We wensen hen en hun familie veel sterkte toe.

Dick Winkeler

20-12-15 – Kampen - K.I.O.K

Dick heeft hierboven in zijn verslag van 19 december de situatie rond het koor voortreffelijk beschreven, zodat daar weinig meer over te vertellen valt. In grote lijnen verliep de zondag net zo als de zaterdag! Wel was de muzikale bezetting gewijzigd. Ger, onze accordeonist, had zijn vertrouwde plek weer ingenomen, aangezien Fred niet aanwezig kon zijn. Ook Piet, de drummer, zat weer op zijn eigen plek. Het programma was gelijk aan dat van zaterdag. Al vroeg liepen de mensen, als in een dikke brei, aan ons voorbij en bleven staan om enthousiast mee te zingen. Maar ja dat gaf problemen. Ronny, onze dirigent, had strikte opdracht de mensen er op te wijzen dat er een doorgang open moest blijven voor hulpdiensten, dus de oproep was om meer naar voren te komen of naar de zijkant. Gelukkig werd er goed meegewerkt, zodat het programma in volle omvang door kon gaan en de sfeer optimaal bleef. Tijdens het derde blok kwamen, ons bekende, rondborstige dames de boel extra opfleuren. Ze waren deze keer met z'n drieën en zorgden voor een gezellige inbreng bij het programma: één nam het dirigeerstokje van Ronny over en had meteen de volle aandacht van het zangvolk. Doordat ook de hoge hoed werd overgenomen, kregen we een aardige inkijk op de kale schedel van Ronny. Gelukkig ontfermden de andere twee dames zich over de ontheemde dirigent, zodat ook hij goed werd opgevangen. Al met al een leuk en gezellig intermezzo. Toch elk jaar weer net even anders. Het zal duidelijk zijn dat ook deze avond weer een groot succes was: veel mensen op de been, enthousiaste meezingers, sfeervolle entourage en goede verzorging. Het laatste blok van het Torenkoor werd afgesloten in combinatie met een groot aantal Ketelbinken. Het was een daverend slot van twee mooie dagen.

Bert Spoelstra

31-12-15 – Kampen – Zorgcentrum Myosotis

De laatste dag van het jaar.

De bewoners, familieleden, verzorgsters en vrijwilligers van Myosotis weten wat dat betekent. Het gezellige Torenkoor komt weer zingen! Het is een traditie geworden om op oudejaarsavond een paar uurtjes vrij maken om op te treden in dit gezellige verzorgingstehuis. Zoals gewoonlijk zat iedereen dan ook alweer bijtijds klaar in de grote zaal.

We streven er altijd naar om zoveel mogelijk 'lekkere meezingers' op het programma te zetten. Ook dit keer waren wij daarin weer geslaagd. Want na de 'binnenkomer' "Zet de boel maar op z'n kop" en "De Woonboot" die langs kwam varen, kon het eigenlijk al niet meer stuk.

Andries had weer gezorgd dat de teksten op een groot scherm werden geprojecteerd, zodat iedereen uit volle borst mee kon zingen. Hier werd dan ook volop gebruik van gemaakt. Uiteraard was het niet alleen maar 'hollekiedee' wat de klok sloeg, ook het gevoelige "De glimlach van een kind" werd erg gewaardeerd. Het eerste deel sloten we af met de gezellige wals "Laat opa maar schuiven".

Na de bitterballen en drankjes brachten we in het tweede gedeelte o.a. weer enkele meezingmedleys, en het overbekende "Heidewitzka". Clown Adri zorgde in het nummer "Hij was maar een clown" weer voor grappen en grollen.

Even voor het laatste nummer werd er aan de bewoners een drankje uitgedeeld en toosten wij met z'n allen op een gelukkig en vooral gezond 2016.

We besloten dit succesvolle optreden met onze 'hit' "Twee armen en een zoen".

(- *Tranen droog je niet met zakdoekjes alleen. 't Gaat veel beter met twee armen om je heen!*) waarbij menige bewoonster weer door zanger Rolf werd geknuffeld.

Toen de leiding in haar dankwoord zich afvroeg "Wat kunnen we nu voor jullie terug doen?" (*Tja ... dat moet je natuurlijk niet aan die grappenmakers vragen*) "Een oudejaarslot!" riepen ze. Lachend beloofde ze dat, als zij een grote prijs zou winnen, wij ook mee zouden delen.

Als blijk van waardering krijgen we altijd een leuke attentie, en dit keer was het een 'lichtje in de duisternis'.

Kortom het was weer één grote gezelligheid met dank aan de koorleden, het combo en onze dirigent Ronny, die het geheel weer humoristisch aan elkaar kletste.

Ger Tempelman